

'Ik schilder de lege werelden van mijn dromen, landschappen die mij bevrijden. De velden van sneeuw en mos van de Hardangervidda in Noorwegen bijvoorbeeld, de leegte van Zeeland of de gletsjers van Zwitserland. Als ik er ben, schilder ik ze in mijn gedachten. Als ik ze schilder, ben ik er in mijn gedachten. Ik kan niet gelukkiger zijn dan wanneer ik er zit te schilderen. Altijd is het landschap sereen, zelfs al is het mij vijandig gezind en is er de wind die ik haat. Altijd is er eerst die lijn waar de lucht de grond raakt. Soms dringt een leeg huis zich op. Of die antenne van eenzaamheid: een vuurtoren.'

Dirk Martens

Bij Dirk Boulanger spatten figuratie en sterke dominante kleuren van de MDF-plaat af. Vervormde, licht groteske gezichten en vreemde dieren staren de toeschouwer grijnslachend en Ensoriaans aan. Hij vermengt verschillende technieken die hij impulsief en vanuit zijn buik toepast. De rauwe gezichten en de primaire fysionomie van zijn beelden doet denken aan de Art Brut en de Outsider kunst. De grote formaten versterken het expressieve en kleurrijke karakter van zijn werk. Het zijn verrassende en mysterieuze composities met reminiscenties aan de Griekse en Keltische mythologie.

Dirk Boulanger

BEUKENHOF-PHOENIX GALLERIES

Ronde van Vlaanderenstraat 9, 9690 Kluisbergen
www.beukenhof.com - info@beukenhof.com
+32 (0)55 38 83 87



DIRK MARTENS



DIRK MARTENS DIRK BOULANGER

Tentoonstelling
van zondag 24 oktober
tot en met zondag 28 november

Exposition
du dimanche 24 octobre
jusqu' au dimanche 28 novembre

VERNISSAGE

Zaterdag 23 oktober 2010 van 14 tot 18u
Samedi 23 octobre 2010 de 14 à 18h

DIRK BOULANGER

*Open van vrijdag tot zondag
van 14 tot 18 uur of op afspraak*

*Ouvert du vendredi au dimanche
de 14 à 18 heures et sur rendez-vous*